

Beste ouder

Jullie zijn van harte welkom in  
*'Vrije Basisschool De Hoge Geest'*.

School maken vandaag is een samenspel. Het schoolteam, de ouders,  
het schoolbestuur zorgen samen voor een veilige omgeving waarin  
kinderen met vallen en opstaan kunnen en mogen leren.

Daarom kiezen we de weg van de dialoog en duidelijkheid, met alle  
partners, om in het belang van elk kind te genieten van al het mooie en  
aan te pakken wat beter kan.

*Mogen we op jullie steun rekenen?*  
Het schoolteam



*zorgzaam*



*duidelijk*



*optimisme*



*respect*



*vitaliteit en gezondheid*

*Vrije basisschool  
De Hoge Geest*



*Vrije Basisschool De Hoge Geest*  
Directeur Bart Weemaes  
Hulststraat 42 en Kieldrechtstraat 8  
9170 De Klinge

*Ik droom dat ik ...  
gezien,  
aanvaard en  
gewaardeerd word.*

*Ik droom dat ik ...  
me ergens thuis voel,  
samen met anderen de  
handen uit de mouwen kan  
steken,  
ik iets mag betekenen voor  
anderen.*

*'Dat droom ik ook!'  
zei het kind*



## Ons schoolverhaal

### Jezus vertelde over het koninkrijk van God.

Hij nam een piepklein zaadje in zijn hand.

"Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het is heel klein als je het zo ziet. Maar als je het in goede grond plant en veel water en licht geeft, dan wordt het een hele grote mosterdboom, hoog en met wel honderd takken. In de takken nestelen vogels zich en in zijn schaduw zoeken mens en dier beschutting.

Het koninkrijk van God begint net zo klein als dat mosterdzaadje. Maar als we goed zorg dragen voor elkaar, dan wordt het goede nieuws steeds meer verspreid. Zo wordt de wereld steeds beter.

En zoals mens en dier uitrusten in de schaduw van de mosterdboom, zo kunnen wij dan uitrusten in de liefde van God."

Uit Marcus



## Onze school ... een oefenplaats om te groeien ...



- Wij hebben graag aandacht voor wat nodig is en ontdekken samen hoe we hetzelfde kunnen doen voor anderen, onze school en haar omgeving. **(zorgzaam)**
- Wij leren plannen en afspreken zodat dit rust kan brengen in onszelf en onze school. **(duidelijk)**
- Wij willen opgewekt, veerkrachtig en humoristisch in het leven staan. **(optimisme)**
- Wij oefenen om onze ogen, oren handen en hart te gebruiken voor onszelf, de anderen en de mooie grote wereld. **(respect)**
- Wij vinden wij gezond en fit zijn belangrijk voor lichaam en geest. **(vitaliteit en gezondheid)**



Opdrachten voor  
een katholieke  
basisschool in  
Vlaanderen

Een gezonde geest in een gezond lichaam



## Samen 'zorg-dragen' ...

Het verhaal van het mosterdzaadje, werd niet enkel gekozen omdat het over 'natuur' gaat en onze school dankbaar gebruik maakt van de rijke omgeving om daar met de kinderen van te genieten ...

Het verhaal illustreert ook mooi wat we belangrijk vinden voor onze kinderen.

Zaaien, verzorgen, kansen en ruimte geven en hopen op een mooie toekomst.

Met alle kinderen, ouders, het schoolteam en het schoolbestuur zorgen we dat elk kind kan ontplooiën en groeien.

**Zorgzaam, duidelijk, optimisme, respect, vitaliteit en gezondheid ...** het zijn voor ons het licht, het water en de vruchtbare grond die 'ONZE zaadjes' op een **persoonlijke** manier goed doen groeien en **ontwikkelen**.

We dromen dat onze kinderen eens de grote boom mogen worden uit het verhaal.